

Η Τσίκα, τα οικολογικά μωρά και άλλες λύσεις για τα σκουπίδια

 : Ηλίας Μεσσίνης

Το πρόβλημα της διαχείρισης των σκουπιδιών είναι σαν μία ωρολογιακή βόμβα που πρόκειται να σκάσει και εδώ αργά ή γρήγορα. Διότι η κατάσταση πηγαίνει ολοένα προς το χειρότερο, ενώ ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται κάθε χρόνο. Ο Ηλίας Μεσσίνης προτείνει ρεαλιστικές λύσεις



Η Τσίκα (η καταίκα) επί το έργον!

ΦΩΤΟ: ΗΛΙΑΣ ΜΕΣΣΙΝΗΣ

Πολλοί φίλοι και αναγνώστες της στήλης με ρωτάνε τον τελευταίο καιρό: «τι θα γίνει με τα σκουπίδια;» Πράγματι, το πρόβλημα δείχνει να έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Προ ημερών για παράδειγμα, μόλις έκλεισε προσωρινά το ΧΥΤΑ στα Α. Λιόσια, οι σακούλες σκουπιδιών, τα κλαδέματα και τα μπάζα ξεχύλιαν στους δρόμους και σε κάθε γωνιά του νησιού μας. Το πρόβλημα των σκουπιδιών της Αίγινας δεν φαίνεται να είναι ούτε κάτι καινούργιο αλλά ούτε και κάτι που χαρακτηρίζει το νησί μας και μόνο. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Καθημερινή («Στο έλεος των σκουπιδιών τα νησιά» της 29/5/05) στα περισσότερα νησιά το πρόβλημα των σκουπιδιών «αντιμετωπίζεται» με παράνομες χωματερές και βαριά ... πρόστιμα από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Όμως, αν σε άλλα νησιά του Αιγαίου πετάνε, για παράδειγμα, τα σκουπίδια εξήντα μέτρα από την παραλία, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει εμείς να επαναπαυθούμε και να πούμε ότι «υπάρχουν και χειρότερα». Το αντίθετο.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, θα προτιμούσα να με ρωτήσει κάποιος: «τι μπορώ να κάνω εγώ για τα σκουπίδια;» Τότε θα είχα πολλές απαντήσεις να του δώσω. Διότι, όσο καταναλώνουμε τόσο τα σκουπίδια δεν πρόκειται να φύγουν, ούτε να κρυφτούν. Μπορούν όμως να μειωθούν. Πώς; Με την ενεργοποίηση του πολίτη, δηλαδή εμένα και εσάς. Όλους μας. Τα προϊόντα που αγοράζουμε, οι συσκευασίες προϊόντων που επιλέγουμε, ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια μας, είναι μόνο μερικοί από τους τρόπους να πάρουμε υπεύθυνα θέση στο μείζον αυτό θέμα.

Παραδείγματος χάριν, θα αναφερθώ στο χαρτί, που αντιστοιχεί στο 30 - 35% των οικιακών απορριμμάτων (βάσει στοιχείων του ΕΣΔΚΝΑ για το Νομό Αττικής). Εμείς οι καταναλωτές προτιμάμε τα φθηνά προϊόντα. Είναι όμως «φθηνά» ή τελικά κοστίζουν περισσότερο; Για να δούμε. Πρόσφατα πληροφορήθηκα το εξής δυσάρεστο: η τιμή του ανακυκλώσιμου χαρτιού έπεσε, με αποτέλεσμα εταιρείες που μέχρι σήμερα ανακύκλωναν χάρτινες συσκευ-

τομύρια κλιματιστικά ανάβουν ακριβώς την ίδια στιγμή!

Ας επανέλθουμε όμως στα σκουπίδια. Νομίζω ότι είναι σαφές σε όλους μας ότι ο καθένας μας έχει τη δύναμη και την υποχρέωση να κάνει σωστές επιλογές, ώστε το συνολικό αποτέλεσμα να είναι θετικό. Για όσους έχετε αυλή ή κήπο λοιπόν, θα πρότεινα μία εύκολη λύση: την κομποστοποίηση (δηλαδή, δημιουργία φυσικού λιπάσματος). Από τα απομεινάρια των τροφών, μέχρι τα κλαδέματα και τις οικολογικές πάνες που βιοδιασπώνται (σημ.: κάθε μωρό «παράγει» έναν τόνο πάνες!). Η κομποστοποίηση των παραπάνω (και όχι μόνο) μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους: (α) να τα θάβετε στον κήπο (αυτό κάνουμε εμείς) (β) να τα βάζετε σε ειδικό κάδο κομποστοποίησης που κοστίζει περίπου 100 ευρώ (λύση που εφαρμόστηκε με επιτυχία σε δήμους της Αττικής) (γ) να τα

Τα οικιακά μας απορρίμματα που «φαντάζουν» μπρος στα μάτια των τουριστών που κατακλύζουν το νησί καθημερινά, σίγουρα επηρεάζουν στο αν θα ξανάρθουν ή θα πουν καλά λόγια για το νησί μας (με αντίκτυπο στην οικονομία του νησιού). Με άλλα λόγια, το θέμα των σκουπιδιών αφορά όλους μας τελικά.

βάζετε σε «κάδο» που μπορείτε να φτιάξετε από παλέτες και άλλα «άχρηστα» ξύλα (δ) να τα πετάτε στον κήπο σε κάποια γωνιά και να τα αφήνετε να σαπίσουν (απλή και εύκολη λύση που εφαρμόζουν πολλοί φίλοι με επιτυχία). Μέσα σε 4 - 5 μήνες θα έχετε φυσικό λίπασμα για τις γλάστρες και τα δέντρα σας. Επίσης θα έχετε μειώσει τα σκουπίδια σας κατά 30 - 40% (βάσει στοιχείων του ΕΣΔΚΝΑ για το Νομό Αττικής). Θα το καταλάβετε άμεσα, την επόμενη φορά που θα βγάλετε τη σακούλα των σκουπιδιών για το απορριμματοφόρο.

Όμως γιατί να μην πάρει ένα βήμα παραπέρα; Τα χαρτιά. Το σούπερ μάρκετ DIA μαζεύει (προς το παρόν) όλες τις χάρτινες συσκευασίες του και τις στέλνει για ανακύκλωση. Μαζί

μένει κάτοικοι του νησιού. Γιατί όχι και εσείς; (αλήθεια, γιατί όχι και οι ιδιοκτήτες καταστημάτων που πετάνε τις χαρτόκουτές τους στο πεζοδρόμιο κάθε μέρα; Γιατί όχι τα σχολεία, οι τράπεζες, τα γραφεία του Δήμου και όλες οι άλλες υπηρεσίες, που «παράγουν» και πετάνε τόσους τόνους χαρτί κάθε χρόνο;)

Ένα μεγάλο πρόβλημα για το νησί αποτελούν επίσης τα κλαδέματα, τα οποία κακώς έχουν πάρει τη θέση τους πλάι στα σκουπίδια. Παλαιότερα υπήρχαν πολλές χρήσεις γι' αυτά. Μερικές μπορούμε να τις υιοθετήσουμε ακόμα και σήμερα: (α) Τα κλαδέματα, όπως και τα αποφάγια μας, μπορούν να γίνουν κο-

μπόστ, δηλαδή λίπασμα (δείτε παραπάνω) (β) τα κλαδέματα είναι τροφή για τα ζώα. Είτε κλωρά είτε ξερά θα τα φάνε (κυρίως τον Αύγουστο όταν δεν έχουν τι άλλο κλωρό να φάνε). Το δοκιμάσαμε και εμείς: δανειστήκαμε από ένα γείτονα την Τσίκα (την καταίκα, όπως την ονό-

μασε η κόρη μας) την οποία «φιλοξενήσαμε» για λίγες εβδομάδες, η οποία καθάρισε τον κήπο από τα αγριόχορτα, ενώ συγχρόνως έφαγε και πολλά από τα αποφάγια μας (φλούδες μπανάνας, φρούτα, λαχανικά, κ.α.) (γ) ό,τι δεν έφαγε η Τσίκα, θα καεί και θα γίνει προσάναμα στο τζάκι (δ) για όσους θέλουν να «επενδύσουν» κάτι παραπάνω, μπορούν να προμηθευτούν έναν θρυματιστή κλαδεμάτων και να θάψουν τα ροκανίδια στον κήπο για λίπασμα.

Η ενόχληση (και πιθανή μόλυνση) από τα σκουπίδια που συσσωρεύονται παντού - με ταξύ άλλων και στις παραλίες - είναι μόνο η αρχή. Τα οικιακά μας απορρίμματα που «φαντάζουν» μπρος στα μάτια των τουριστών που κατακλύζουν το νησί καθημερινά, σίγουρα επηρεάζουν στο αν θα ξανάρθουν ή θα πουν