

Πρωταπριλιάτικη καταγγελία!

Είναι απαράδεκτο! Όπου και να κοιτάξει κανείς θα δει παρανομίες! Η τελευταία σταγόνα, που ξεχύλισε το ποτήρι, είναι η περίπτωση που θα σας διηγηθώ παρακάτω:

Πρόκειται για μία οικογένεια τεσσάρων ατόμων. Μένουν σε προνομιούχα θέση στο νησί, στην περιοχή Πλακάκια, απολαμβάνοντας θέα 360 μοιρών προς τη θάλασσα και το βουνό.

Δεν θα αναφερθώ στο μέρος που η παραπάνω οικογένεια μένει σήμερα. Σε αυτό που θέλω να αναφερθώ είναι το γεγονός ότι ένα μέλος της οικογένειας, εθεάθη να μεταφέρει οικοδομικά υλικά (ξερά κλαδιά, φύλλα, κ.α.) σε άλλη παραπλήσια τοποθεσία. Η νέα αυτή τοποθεσία είναι δίπλα στην υπάρχουσα κατοικία τους. Στη νέα τοποθεσία υπάρχει ήδη (οικοδομικός) σκελετός, όμως δεν γνωρίζω αν η οικογένεια αυτή έχει άδεια από την Πολεοδομία για να τον χτίσει και από πότε. Δεν είναι μόνο αυτό. Η παραπάνω οικογένεια φημολογείται ότι ασχολείται με την παράδοση μωρών(!), «επάγγελμα» το οποίο δεν γνωρίζω αν το ασκούν νόμιμα, αφού δεν φαίνεται να έχουν κάνει έναρξη στην εφορία, να διατηρούν βιβλία, να κόβουν αποδείξεις, να αποδίδουν το ΦΠΑ, κλπ. Ακόμη περισσότερο, δεν είναι καν γνωστή η προέλευση των μωρών που παραδίδουν, παράλο που δεν έχουν πρόβλημα να εμφανίζονται σε βιβλία και περιοδικά με ένα μωρό στο ράμφος τους(!).

Φυσικά και αστειεύομαι. Οι πανέμορφοι, κατάλευκοι πελαργοί που ζουν από κάποια χρόνια στον στύλο της ΔΕΗ στα Πλακάκια, απέκτησαν φέτος δύο απογόνους. Να τους ζήσουν! Μάλιστα φαίνεται ότι σχεδιάζουν «προσθήκη» στη φωλιά τους, καθώς φέρνουν κλαδιά και φύλλα σε γειτονικό στύλο που τους έχει ετοιμάσει το ΕΚΠΑΖ. Διάβασα πρόσφατα σε ημερήσια εφημερίδα ότι οι πελαργοί σπανίζουν στην Ελλάδα και ότι ο

αριθμός τους μειώνεται συστηματικά. Η αιτία; Τα ηλεκτρικά καλώδια που τους απειλούν στο πέταγμά τους. Οι πελαργοί μας είναι ευτυχώς καλά και τα ηλεκτρικά καλώδια αρκετά χαμηλά για να αποτελούν κίνδυνο γι' αυτούς. Όμως με μεγάλη μου λύπη είδα ότι οι πελαργοί μας δεν αναφέρονται στο άρθρο! Αναφέρεται, εσφαλμένα φυσικά, ότι η μοναδική φωλιά στη νότια Ελλάδα είναι στις Ερυθρές της Αττικής και ότι αυτή είναι η μοναδική του νομού. Έτσι για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια, ας γίνει γνωστό σε όλους, ότι η φωλιά των δικών μας πελαργών στα Πλακάκια, είναι η νοτιότερη φωλιά της Ελλάδας! Ας είναι καλά οι πελαργοί μας, αλλά ας είναι καλά και οι άξιοι άνθρωποι του ΕΚΠΑΖ (διαχείριση, εργαζόμενοι, επιστήμονες και εθελοντές), που τους φρόντισαν, ώστε να μένουν κοντά μας και να ομορφαιύνουν το τοπίο με την μεγαλοπρέπεια τους.

Καλή πρωταπριλιά σε όλους!

Ηλίας Μεσσίνας, Αρχιτέκτων-Μηχανικός

Οι πελαργοί - κάτοικοι Αίγινας

