

Αντισημιτισμός και οικολογία

ΧΘΕΣ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ, ΣΗΜΕΡΑ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ

του ΗΛΙΑ-ΜΕΣΣΙΝΑ

Ασχολούμαι με την ιστορία των Εβραίων της Ελλάδας πάνω από δέκα χρόνια. Ο αντισημιτισμός και το Ολοκαύτωμα είναι από τα θέματα που με προβληματίζουν περισσότερο: πώς σε μια περίοδο που στην Ευρώπη άνθιζαν οι τέχνες, τα γράμματα και οι επιστήμες, συντελέστηκε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της Ιστορίας του ανθρώπου: δολοφονήθηκαν 6 εκατομμύρια έμποροι, επιστήμονες, δάσκαλοι, συγγραφείς, φιλόσοφοι, Βιομήχανοι, εργάτες, διανοούμενοι. Απλοί άνθρωποι που συντηρούσαν τον οικονομικό, επιστημονικό, πολιτιστικό και πολιτισμικό πλούτο στους τόπους που ζούσαν.

Παρόμοια, ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια και με προβληματίζει ιδιαίτερα η καταστροφή του περιβάλλοντος που συντελείται σήμερα. Παρά τα επιτεύγματά μας στις επιστήμες, τα γράμματα, τις τέχνες, την ιατρική, εντούτοις, καταστρέφουμε τον πλανήτη που ζούμε. Με τις επιλογές και συνήθειές μας εκπέμπουμε διοξειδίο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, μολύνουμε τον αέρα που αναπνέουμε και το νερό που πίνουμε, παράγουμε ολοένα περισσότερα απορρίμματα μολύνοντας το έδαφος και στη συνέχεια την τροφή που τρώμε, και πετάμε ολοένα και περισσότερα απόβλητα στις θάλασσες, τα ποτάμια και τις λίμνες, μολύνοντας ανεπανόρθωτα τον φυσικό κύκλο του νερού. Η δραστηριότητά μας καταστρέφει πολύτιμα οικοσυστήματα και βιοτόπους και εξοντώνει τους ζωντανούς οργανισμούς που αποτελούν τη βιοποικιλότητα που συντηρεί τη ζωή πάνω στον πλανήτη.

Ο αντισημιτισμός συντέλεσε στη γενοκτονία των Εβραίων, την εξόντωση της πολυ-πολιτισμικότητας και τη διαφορετικότητα στην κοινωνία, από μια οργανωμένη κρατική μηχανή, από γραφειοκράτες που διεκπεραιώναν με ζήλο τα σχετικά έγγραφα, από φρουρούς που φυλλούσαν τις πύλες των στρατοπέδων, από στρατιώτες που εξόντωναν μαζικά τους Εβραίους και τέλος, από 'ανύποπτους' πολίτες, που με την αδιαφορία τους, επέτρεψαν τον μαζικό εκτοπισμό και δολοφονία των Εβραίων. Η καταστροφή του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας της

φύσης συντελούνται εξαιτίας της διαφθοράς του κρατικού μηχανισμού και την ανικανότητά του να επιβάλει τους νόμους για την προστασία του περιβάλλοντος. Συντελείται από ανίκανους και διεφθαρμένους πολιτικούς. Συντελείται από ιδιοτελείς ή αδιάφορους γραφειοκράτες που διακπεραιώνουν τα σχετικά έγγραφα. Συντελείται από εκείνους που θέτουν το οικονομικό συμφέρον πάνω από το περιβάλλον και τον πλουτισμό τους πάνω από τη φύση και τον άνθρωπο. Συντελείται, τέλος, από 'ανύποπτους' πολίτες, που με τη στάση ζωής τους και την αδιαφορία τους, επιτρέπουν τη μαζική εξόντωση («ειδο-κτονία») της ζωής πάνω στον πλανήτη.

Όταν ακούω τη φράση «ποτέ πιά» στις τελετές μνήμης του Ολοκαυτώματος, σκέφτομαι: μπορεί να αντιδρούμε έγκαιρα στις προθέσεις των κατά καιρούς αντισημιτών που θέλουν να αναβιώσουν την εξόντωση των Εβραίων και να εξαφανίσουν τη διαφορετικότητα στην κοινωνία που ζούμε. Όμως δεν αντιδρούμε στην εξόντωση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων της φύσης.

Άραγε το 'ποτέ ξανά' δεν ισχύει γι αυτά; Επειδή δεν είναι Εβραίοι ή μειονότητες, μπορούμε να αδιαφορούμε για την εξόντωσή τους;

Όπως συνειδητοποίησε η ανθρωπότητα και έθεσε τέλος στη γενοκτονία των Εβραίων στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι και τώρα θα έρθει η στιγμή που θα συνειδητοποιήσουμε την γενοκτονία (ή καλύτερα «ειδο-κτονία») που συντελείται πάνω στον πλανήτη και θα κληθούμε να λάβουμε θέση, για να τη σταματήσουμε.

Μόνο τότε, κάνοντας πράξη τη φράση «ποτέ πιά», θα έχουμε καταλάβει τα διδάγματα του Ολοκαυτώματος και θα τα έχουμε αναγάγει σε στάση ζωής. Όχι μόνο για την προστασία των Εβραίων, των μειονοτήτων και του διαφορετικού στην κοινωνία που ζούμε, αλλά και της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων του πλανήτη, δηλαδή, της ίδιας της ζωής. **Σ**